

ΕΡΕΤΡΙΑΣ - Τ.Κ.34008 email:p.haralampos@paravouniotissa.gr/τηλ:2229065222-Διανέμεται δωρεάν

ΜΕ ΦΙΛΑΔΕΛΦΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΩΡΑ 18:00, ΣΤΙΣ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ. ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΟΥΜΕ ΨΑΛΜΟΥΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ «ΘΕΟΤΟΚΟΦΙΛΟΙ». ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΘΑ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΟΥΝ ΚΑΛΑΝΤΑ –ΠΟΙΗΜΑΤΑ... ΘΑ ΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΔΩΡΑ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ (ΜΠΟΥΦΕ) ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.



Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ, ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ, ΕΙΡΗΝΙΚΟ, ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ .

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ευλογημένοι αδελφοί, κατά την διάρκεια του έτους 2017, στην Ενορία μας πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος στην είσοδο του νέου Ι. Ν. Παναγίας Παραβουνιώτισσας, απαραίτητες διά την στατικότητα του υπάρχοντος έργου. Αφορούν το τμήμα της Θεμελίωσης - επιχωμάτωσης, πρότυλων - Αίθουσας Γραφείου, Βιβλιοθήκης, wc...

Με ευγνωμοσύνη και συγκίνηση σας πληροφορούμε πως αποπληρώσαμε όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις μας, προς τον εργολάβο - μηχανικό, καθώς και κάθε δαπάνη έως 29/12/2017. Με πολλή αγάπη αναγνωρίζουμε την αγωνία σας που διαφαίνεται από την προσφορά σας. Πράγματι αγκαλιάζετε την υπόσχεση όσων οραματίστηκαν να οικοδομηθεί ένα σπίτι για την Παναγία μας! Παρακαλούμε και προτρέπουμε, όπως συνεχίσετε να προσφέρετε έστω 1 € μηνιαίως από το τάλαιπωρημένο εισόδημά σας, για την ενίσχυση της αποπεράτωσης στην ΦΑΣΗ: ΤΡΟΥΛΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ - ΕΠΙΧΡΗΣΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΠΟΡΤΕΣ). Η πράξη είναι ιερή, θα μετρηθεί στην Βασιλεία των Ουρανών και θα μας ανταποδοθεί 100 φορές περισσότερο... Καλή και ευλογημένη χρονιά! Ο ελάχιστος π. Χαράλαμπος Ραμαντανάκης, διά το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι.Ν.



(Θεμελίωση - Επιχωμάτωση)



(Γραφείο - Βιβλιοθήκη - WC)



(Προπύλαια Ι.Ν.)

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ – ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ



Έρχεται καιρός που οι άνθρωποι θα τρελαθούν και όταν δουν κάποιον που δεν είναι τρελός, θα ξεσηκωθούν εναντίον του και θα πουν: «είσαι τρελός», επειδή δεν είναι όμοιος με αυτούς!

Είδα όλες τις παγίδες του διαβόλου απλωμένες επάνω στη γη και είπα στενάζοντας: «ποιος τάχα τις διαπερνά» και άκουσα φωνή να μου απαντά «η ταπείνωση Αντώνιε»!

Ταπείνωσιν να έχεις.
Όταν βρέχει, το νερό δεν σταματά
εις τις κορφές ή στα βουνά,
αλλά κάτω εις την πεδιάδα.
Οι ταπεινοί άνθρωποι έχουν χάριν,
καρποφορίαν και ευλογίαν.

Μην περνάς τη μισή σου ζωή
λέγοντας τι πρόκειται να κάνεις
και την άλλη μισή εξηγώντας
γιατί δεν το έκανες.

«ΕΝΑΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΙΣΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»...

Ρώτησε ένας άνθρωπος με το "πνεύμα του κόσμου" ένα νεαρό παλικάρι:

- Καλά, βρε παιδί μου!

Συ το πιστεύεις, ότι με τη θεία Κοινωνία έρχεται μέσα σου ο Χριστός;

Σε πόσους πια... Αφού είναι ένας!

Ο νεαρός έμεινε για λίγο συλλογισμένος. Και μετά τον ρώτησε:

- Πόσα παράθυρα έχει η πόλη μας;

- Δεν τα μέτρησα. Αλλά πολλά. Εκατοντάδες χιλιάδες. Εκατομμύρια!

- Από τα παράθυρα αυτά, δεν μπαίνει στα σπίτια μας ο ήλιος;

- Ναι, βέβαια!

- Μα πόσους ήλιους έχουμε; - Ένα. Μόνον ένα!...

- Και πώς γίνεται και ο ένας ήλιος μπαίνει σε τόσες χιλιάδες σπίτια, από τόσα παράθυρα; Κάτι πήγε να ψελλίσει. Αλλά ο νεαρός πρόσθεσε:

- Κοίταξε. Το λάθος είναι δικό σου, πιο σοφός είναι ο Θεός. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ο Θεός είναι ασύγκριτα μεγαλύτερος από τον ήλιο.

Καθέλκυση του ΕΓ/ΟΓ Ανοιχτού τύπου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ».



Στο ναυπηγείο των Αδελφών Κανέλλου, στο Πέραμα στις 27/01/2018 πραγματοποιήθηκε η καθέλκυση του πλοίου τύπου Ferry boat παρουσία πλήθους κόσμου, Ένα μοντέρνο και σύγχρονο ΕΓ/ΟΓ ανοιχτού τύπου, χωρητικότητας 90 περίπου οχημάτων και 500 επιβατών. Από τον Φεβρουάριο θα εκτελεί δρομολόγια Ερέτρια – Ωρωπός. Τον αγιασμό τέλεσε ο εφημέριος της ενορίας Ερετρίας Παναγίας Παραβουνιώτισσας π. Χαράλαμπος Ραμαντανάκης. Ευχόμαστε να έχει πάντα καλές θάλασσες και καλά ταξίδια .

← **Παρουσιάστηκε στο Πολεμικό Μουσείο το βιβλίο :** «Ευτυχία είναι...»



Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. κ. Παύλος ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Η Ευτυχία μέσα στην οικογένεια», ο παγκοσμίως φήμης Ομότιμος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών κ. Παναγιώτης Δημακάκος το θέμα: «Ευτυχία είναι οδοιπορικό στην Αγιότητα» και ο Κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Καθηγητής κ. Απόστολος Νικολαΐδης το θέμα: «Η κατά Θεόν Ευτυχία». Στη συνέχεια τον λόγο έλαβαν οι υπόλοιποι συγγραφείς του έργου, Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Χριστοδούλου, Οικονόμος Χαράλαμπος Ραμαντανάκης, Γιώργος Μπουμπούσης, Σταυρούλα Ζώρζου,

Αδαμαντία Αλατάρη, Νικολέττα Σκάλου-Διαμαντίδη, Χάρης Μπακάλης και Χαράλαμπος Χωραΐτης ενώ τον συντονισμό είχε η συγγραφέας κα Ιωάννα Σκαρλάτου. Τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο εκπροσώπησε ο Πανος/τατος Αρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Παπαθανασίου.

Το βιβλίο βρίσκεται σε όλα τα βιβλιοπωλεία καθώς και σε μοναστηριακές εκθέσεις.



Με αισθήματα χαράς και ευφροσύνης, έλαβα την μεγάλη τιμή, να συμμετάσχω στον συλλογικό τόμο «Ευτυχία είναι...» της ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Η προσωπική μου αγωνία για τον πονεμένο και ευαίσθητο Θεσμό της οικογένειας, με ώθησε να εκφράσω με «εξομολογητικό» ύφος τις εμπειρίες μιας πολύτεκνης οικογένειας, με τίτλο «οικογένεια... κατ' οίκον Εκκλησία». Απόσπασμα χαιρετισμού, π. Χαράλαμπος Ραμαντανάκης.

Γιαγιά, τι είναι το Τριώδιο;

Η Ελπίδα και ο Γιώργος ,είναι απ' τα παιδιά που έχουν την ευλογία στην οικογένειά τους, να ζει πολύ κοντά, η γιαγιά Σοφία. Απλή στους τρόπους, καλοσυνάτη, χωρίς πολλές γραμματικές γνώσεις, όμως πολύ πιστή στο Θεό. Τις Κυριακές λοιπόν μετά απ' την εκκλησία, έχουμε τη συνήθεια να μαζευόμαστε όλοι μαζί στο σπίτι της, για το μεσημεριανό φαγητό και, έτσι έγινε και σήμερα... Η γιαγιά έκατσε στη συνηθισμένη της γωνιά κάτω απ' τις αγαπημένες της, άγιες εικόνες και τα' άσβεστο με τα' Άγιο Φως απ' την Ανάσταση, καντηλάκι της.

-Σήμερα λοιπόν παιδιά μου ξεκινά το Τριώδιο... **-Γιαγιά, τί'ναι το Τριώδιο; ρώτησε η Ελπίδα.**

-Με την παραβολή του Τελώνου και Φαρισαίου που διάβασε ο παπάς σήμερα στην εκκλησία και λίγο πριν τη Μεγάλη Σαρακοστή, ο Θεός μας θυμίζει πως υπάρχουν δυο λογής ανθρώπων: οι υπερήφανοι και οι ταπεινοί που αναγνωρίζουν τα σφάλματά τους και μετανιώνουν γι' αυτά. Γι' αυτό κι Εκείνος τους αγαπά. Την επόμενη Κυριακή, είναι η παραβολή του Ασώτου που μας λέει για το γιό ενός πλούσιου πατέρα, που αποφάσισε να σπαταλήσει το μερίδιο απ' τη περιουσία του και να φύγει μακριά απ' το σπίτι του... **- Γιαγιά , είπε ο Γιώργος , έμεινε για πάντα μακριά του;**

-Ευτυχώς όχι, παιδί μου! αφού πέρασε πολλή δυστυχισμένη ζωή, γύρισε κλαίγοντας στον πατέρα του, παρακαλώντας τον να τον συγχωρέσει... **-Την Κυριακή που λέμε της Αποκριάς θα ντυθούμε να πάμε στο καρναβάλι όπως κάνουν και τα άλλα παιδιά;**

- Άα! Γιωργάκη μου ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός λέει μια παροιμία! Και ξέρεις τι λέει ο Χριστούλης μας; Όπου είναι ο θησαυρός μας ,εκεί είναι και η καρδιά μας! Αυτό το έθιμο είναι απ'τα παλιά , απ' τους αρχαίους ακόμα που λάτρευαν το θεό Διόνυσο και έβαζαν μάσκες και ντύνονταν παράξενα κι ύστερα, έκαναν πράξεις άσεμνες, που δε λέγονται παιδί μου!... Ο Απόστολος Παύλος μας λέει να φεύγουμε απ' την ειδωλολατρία και οι άγιοι της εκκλησίας μας, όπως ο Μέγας Βασίλειος μας παροτρύνουν να μοιάζουμε με τις μελισσούλες που πετούν στα μυρωδάτα λουλούδια του αγρού κι απ' αυτά τρυγούν το νέκταρ, κι όχι με τις μύγες που πηγαίνουν όπου είναι βρωμιά!...είπε ο πατέρας ,πού άκουσε τη κουβεντούλα τους! **- Μα τι θα πουμε στους συμμαθητές μας που θα παρατηρήσουν ότι λείπουμε;** - Μπορείτε με θάρρος , σαν γνήσιοι χριστιανοί, ν' απαντήσετε ότι :

Προτιμούμε να μη στενοχωρήσουμε το Χριστούλη μας και ότι δε γίνεται να υπηρετούμε δυο κυρίους... Ή τον Ένα θα αγαπάμε ή τον άλλο... Και ξέρετε πως γι' αυτό θα κερδίσετε από ένα λαμπερό στεφάνι απ' το Θεό γιατί αγωνίζεστε γι' Αυτόν; **- Εγώ το θέλω αυτό το στεφάνι ,γιαγιά!**

- Μπράβο, καλά μου παιδιά! Τώρα είστε ήρωες σαν τους αγίους μας και όπως ο αη-Γιώργης, μαρτύρησαν και δε πρόδωσαν τη πίστη τους, παρόλα τα πλούτη και τα αξιώματα που τους έταξαν οι άρχοντες! Χαρά σ' αυτούς που ακούν το λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν! Πηγή: Συν-οδοιοπορία

Μακεδονία ξακουστή
του Αλεξάνδρου η χώρα
που έδιωξες τους τυράννους
κι ελεύθερ' είσαι τώρα.

Είσαι και θα `σαι ελληνική



ο καμάρι
σ' αντικρίζουμε
και πάλι.

Οι Μακεδόνες δεν μπορούν
να ζούνε σκλαβωμένοι

όλα και αν τα χάσανε
η λευτεριά τους μένει.

Μακεδονόπουλα μικρά
χορέψτε και χαρείτε
προτού κι εσείς στα βάσανα
του κόσμου τούτου μπείτε