

Αγαπητοί αδελφοί μας,

Η τέλεση του Ιερού Σαρανταλείτουργου κατά την διάρκεια της Σαρακοστής των Χριστουγέννων είναι μία αξιόλογη λειτουργική και πνευματική εμπειρία και η συμμετοχή σε αυτό αποτελεί ιδιαίτερη ευλογία για εσάς και την οικογένεια σας. Από 14/11 έως 25/12 θα μνημονεύονται τα ονόματα στην Ι. Προσκομιδή.

ΙΕΡΟ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑΣ



ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ



Τα δώρα που χρειάζονται: 1) Ένα πρόσφορο (κατά προτίμηση χειροποίητο). 2) Κρασί - (ΝΑΜΑ), 3) Θυμίαμα και καρβουνάκια. 4) Ελαιόλαδο. 5) Λαμπάδες.



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Την Κυριακή 26/11 ώρα 16:00, θα πραγματοποιήσουμε Προσκύνημα στον Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνος Χαλκίδος. Θα λάβουμε μέρος σε Ι. Ακολουθία - Αγιασμό, προς τιμή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου του Νέου! **Τιμή συμμετοχής 5 €**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ Ι.Μητροπόλεως μας (οδ. Μεσσαπίων 10), το ΣΑΒΒΑΤΟ 25/11 ώρα 18:00, συν Θεώ, θα πραγματοποιηθεί ΟΜΙΛΙΑ με θέμα: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ» ΓΟΝΙΟΣ! πρεσβυτέρα Μαρία Σαραφοπούλου-Ραμαντανάκη.



Δὲν πρέπει νὰ
βιάξεις τὸν ἄλλο.
Θὰ ἔλθει ἡ ὥρα του,
θὰ ἔλθει ἡ στιγμή,
ἄρχει νὰ προσεύχῃσαι
γι' αὐτόν.

Μὲ τὴ σωπὴ, τὴν ἀνοχὴ
καὶ κυρίως μὲ τὴν προσευχὴ
ὠφελοῦμε τὸν ἄλλον μυστικά.

Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ
καθαρίζει τὸν ὀρίζοντα
τοῦ νοῦ του
καὶ τὸν θεβαιώνει
γιὰ τὴν ἀγάπη Του.
(Ὁσιος Πορφύριος)

οι 6 δυσκολότερες λέξεις

1. τετραυδροκανναβινολη
2. διμεθυλοσουλφοξειδιο
3. αιθυλενοδιαμινοτετραοξικο
4. δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξανιο
5. **εγώ φταίω**
6. **συγγνώμη**



Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

(Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, 1894-1979)

Ο τύπος του Ευρωπαίου ανθρώπου, ο οποίος σήμερα έχει κερδίσει όλον τον κόσμο, εχρεώκησεν ενώπιον των βασικών προβλημάτων της ζωής. Ο ορθόδοξος Θεάνθρωπος τα έχει λύσει όλα. Ο ευρωπαίος άνθρωπος έλυσε τα προβλήματα της ζωής με τον μηδενισμόν· ο Θεάνθρωπος με την αιώνιον ζωήν.

Διὰ τον ευρωπαϊκόν δαρβινοφαιουστικόν άνθρωπον το κύριον εις την ζωήν είναι η αυτοσυντήρησις διὰ τον άνθρωπον του Χριστού η αυτοθυσία. Ο πρώτος λέγει: θυσίαζε τον άλλον χάριν του εαυτού σου! και ο δε δεύτερος: θυσίαζε εαυτόν χάριν των άλλων!...

Το Χάλοουιν (Halloween): γίνεται μια γιορτή τη νύχτα 31/10, κατά την οποία μεταμφιέζονται άνθρωποι σε τέρατα «τρομαχτικά» και επισκέπτονται σπίτια. Όμως αυτή η πράξη εμπεριέχει χροιά μυστικιστική. Η ρίζα της λέξης αυτής προέρχεται από το *All-hallow-even* και δηλώνει: παραμονή γιορτής Αγίων Πάντων. Το Χάλοουιν (Halloween) συνδέει την αντίληψη επικοινωνίας με τα πνεύματα, τη μαγεία, το υπερφυσικό... Αποτελεί εξέλιξη της αρχαίας Κελτικής γιορτής Samhain, του θεού του Κάτω Κόσμου, που είναι γέφυρα στον πάνω κόσμο και στον κόσμο των νεκρών. Σήμα κατατεθέν γιορτής είναι τα φαναράκια φτιαγμένα από κολοκύθες με στόμα και μάτια τρομαχτικά.

Αυτή η παράδοση άκμασε στις Η.Π.Α. και φυσικά ότι διεφθαρμένο έχει δοκιμαστεί στην Αμερική, υιοθετείται στην Ελλάδα. Εφόσον αφορά ένα κερδοφόρο έθιμο με έσοδα δις \$! Επειδή όπως φαίνεται η άγνοια έχει παρασύρει και την τοπική κοινωνία μας. Ενημερώνουμε τους χριστιανούς μας, πως πρόκειται περί μιας πράξης που απομακρύνει από τη Χάρη του Θεού και δημιουργεί συγγένεια με τον αποκρυφισμό, σπρώχνοντας σε συνήθειες ανοίκειες με ήθη και παραδόσεις της Χριστιανικής ζωής και πολιτείας.



Στο χέρι σου είναι...

Μια μέρα ο μαθητής αποφάσισε να προκαλέσει τον δάσκαλό του.

Έτσι σκέφτηκε να του στήσει μια παγίδα. Έπιασε μια πεταλούδα και την κράτησε στη



χούφτα του. Όταν θα πήγαινε στο δάσκαλο θα τον ρώταγε τι είχε στο χέρι του. Κι αν ο δάσκαλος το έβρισκε, τότε θα τον ρωτούσε εάν η πεταλούδα ήταν ζωντανή ή νεκρή. Στην περίπτωση που απαντούσε ότι η πεταλούδα ήταν ζωντανή, τότε θα έσφιγγε το χέρι του και θα τη σκότωνε και το αντίστροφο.

Όταν είχαν μάθημα λοιπόν, πλησίασε τον δάσκαλο, μπροστά σε όλους τους μαθητές, έτεινε το χέρι προς το μέρος του και τον ρώτησε:

- "Δάσκαλε, τι έχω στο χέρι μου;"

- "Την ψυχή σου έχεις παιδί μου", απάντησε ατάραχος ο δάσκαλος.

Ο μαθητής προβληματίστηκε για λίγο σκεπτόμενος την απάντηση. Κατέληξε ότι ο δάσκαλος είχε δίκιο. Η πεταλούδα ήταν μια ψυχή που θα μπορούσε να είναι και δική του. Ωστόσο, συνέχισε:

- "Και είναι ζωντανή η ψυχή μου δάσκαλε ή όχι;"

Ο δάσκαλος τον κοίταξε με καλοσύνη στα μάτια και του είπε χαμογελαστά:

- "από το χέρι σου εξαρτάται"...

Πολλά μπορεί να συμβαίνουν έξω, στον κόσμο μας. Τίποτα απ' όλα αυτά όμως δεν μπορεί να επηρεάσει την ψυχή μας παρά μόνο εάν το επιτρέψουμε οι ίδιοι!



Νά μήν πάθουμε οί Χριστιανοί ὅπως ὁ ἑλέφαντας...

Ξέρετε πῶς πιάνουν τούς ἄγριους ἐλέφαντες στήν ζούγκλα τῆς

Βιρμανίας; Οἱ κυνηγοί παίρνουν ἕναν γερό, ἐξημερωμένο, ἐλέφанта καί δένουν στό σῶμα του ἕνα σχοινί, πού τό ἄλλο ἄκρο του καταλήγει σέ μιά θηλειά.

Όταν οἱ κυνηγοί πλησιάσουν σέ ἀγέλη ἐλεφάντων, διαλέγουν ἕναν ἀπό αὐτούς, καί τοῦ πετοῦν τήν θηλειά... Ὁ ἄγριος ἐλέφαντας, δεμένος πιά μέ

τόν ἡμερο, κάνει ἀπεγνωσμένες προσπάθειες, γιά νά ξεφύγη... Όταν κουρασθῆ πολύ, τόν πλησιάζουν. Μετά ἀρχίζει ἡ βασανιστική προσπάθεια γιά νά τον "ἐξημερώσουν" (δηλαδή νά τόν ὑποδουλώσουν καί νά τόν βάλουν νά κουβουλάη σ' ὅλη του τήν ζωή ξύλα, πέτρες κλπ...). Τήν ἴδια μέθοδο μεταχειρίζεται συχνά καί ὁ Σατανᾶς:

Προσπαθεῖ νά δέση ἕναν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ μ' ἕναν ἄλλο ὑποδουλωμένο στό πονηρό του θέλημα. Αὐτό τό ἐπιδιώκει μέ μιά φιλία, μέ μιά συνεργασία, μ' ἕνα συνεταιρισμό, μέ μιά συγκατοίκηση κλπ. Όταν ἔτσι κατορθώση νά δέση τόν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ, τότε τοῦ εἶναι εὐκόλο νά τόν ὑποτάξη. ΟΘΡΟΔΟΞΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ, Ἐκδόσεις:

"ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ"



- **ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΝΕΑ!!!** Με πολλή χαρά, συναντηθήκαμε στον Ι.Ν. Παναγίας Παραβουνιώτισσας, μετά από την πρόσκληση των κατηχητών προς τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά των σχολείων Ερέτριας! Αφού τελέσαμε την Θεία Λειτουργία, μιλήσαμε για τον βίο του Αγίου Δημητρίου. Μετά το πέρας του Εκκλησιασμού προσφέρθηκε κέρασμα και μοιράστηκε ο Άρτος από εορτάζοντας της Ενορίας. Τέλος απαθανάτισαμε την ευλογημένη συνάντηση με μια όμορφη Φωτογραφία! Ευχαριστούμε τους δασκάλους, τους καθηγητές και τα παιδιά για

την προσέλευσή τους στην Ενορία μας και ευχόμαστε ολοκαρδίως υγεία και πρόοδο στην ζωή τους!



Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το προσκύνημα στον Όσιο Παΐσιο Σουρωτής όπου τελέσαμε δέηση μετά αρτοκλασίας στον Ι.Ν. Αγ. Αρσενίου Καππαδόκου. Στον Άγιο Δημήτριο Μυροβλύτη, τον πολιούχο Θεσσαλονίκης, είχαμε την ευκαιρία επίσης, να ασπαστούμε την Ι. Εικόνα της Παναγίας της Κανάλας από την Κύθνο. Περιηγηθήκαμε στην πανέμορφη συμπρωτεύουσα, γευθήκαμε τα παραδοσιακά προϊόντα (τρίγωνα, μπουγάτσα, κουλούρι). Ευχαριστούμε ολόθερμα τους καλούς ενορίτες, ευχόμαστε η ευλογία της Παναγίας Παραβουνιώτισσας να ευλογεί την ζωή τους.

Η Νηστεία τῶν Χριστουγέννων: Πρόκειται για μιὰ περίοδο ἔντονης πνευματικῆς ἐργασίας καὶ ψυχοσωματικῆς προετοιμασίας γιὰ τὸν ἑορτασμό τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου. Ἀπὸ τὶς 15 Νοεμβρίου ἕως τὶς 17 Δεκεμβρίου νηστεύουμε τὸ κρέας, τὰ γαλακτομικά καὶ τὰ αὐγά καὶ τρῶμε ψάρι (ἐκτὸς βεβαίως Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς). Μετὰ τὶς 17 Δεκεμβρίου νηστεύουμε καὶ τὸ ψάρι.

Ἡ νηστεία ὁμως κατὰ τὴν ὑπόδειξη τοῦ Κυρίου μας ἔχει νόημα, ὅταν συνδυάζεται μὲ προσευχὴ καὶ ἐλεημοσύνη. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ἡ Ἐκκλησία μὲ τὴν ἔναρξη τῆς νηστείας μᾶς προσκαλεῖ σὲ ἔντονότερη λειτουργικὴ ζωὴ καὶ ἀγαθοεργία.

ΣΥΝΤΑΓΗ - Σκορδαλιά:

Υλικά: 6 πατάτες - 6 σκελίδες σκόρδο - 1/2 λεμόνι (χυμός) - 3 κ.σ. κόκκινο ξίδι
1 κ.σ. αλάτι - 2 φλ. τσαγιού απαλό ελαιόλαδο



Καθαρίζουμε τις πατάτες και τις κόβουμε στα τέσσερα. Τις βράζουμε με νερό που να τις καλύπτει για 20-25 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. Με τρυπητή κουτάλα τις μεταφέρουμε στον κάδο του μίξερ με τους κόφτες. Προσθέτουμε το αλάτι, τα σκόρδα, και χτυπάμε να πολτοποιηθούν. Προσθέτουμε το ξίδι και το λεμόνι και λίγο λίγο με ροή κλωστής προσθέτουμε το ελαιόλαδο (με το μίξερ πάντα σε λειτουργία). Εφαρμόζουμε μεμβράνη στην επιφάνεια της σκορδαλιάς όσο είναι ζεστή για να μη σχηματιστεί πέτσα.